

Van de Duinvoet

35^e jaargang nr.1, januari/februari 2018

Oplage: 1.075 exemplaren



Contactblad van de parochie

H. Joannes de Doper te Schoorl.

Dit blad verschijnt 10 keer per jaar en wordt bij alle parochianen thuisbezorgd.

Redactie:

Gerrie Masteling 072 509 2906

Marian Blom 072 509 2269

Clasina Nanne 0226 38 3018

Advertenties: Gerrie Masteling

Administratie: Jan de Wit

Aan dit nummer werkten verder mee:

parochiesecretariaat,

Hans Kersten, Jan Bijl,

Thea Pinkse, Jan Apeldoorn,

Henk van den Oord, Cornelis van

Leeuwen, KVG, KBO Schoorl

Inleveren kopij:

Uiterlijk de 15^e van elke maand

Redactieadres:

Parochiesecretariaat, Heereweg 171

1871 EE Schoorl 072-5091408

redactie-duinvoet@parochieschoorl.nl

Bankrekening:

NL 42 RABO 0358 5924 88

t.n.v. Van de Duinvoet Schoorl

Inhoud	blz.
Colofon	1
Vieringenschema	2
Misintenties	3
In memoriam Bep Kaag-Hoek	4
In memoriam Ali Bakker-Zut	5
In memoriam Pater Stoop	6
In memoriam Alma Kersten	7
Het kerkhof gaat met zijn tijd mee	8
Kerstkaartenverkoop	9
Een jeugdherinnering aan tante Aaltje	10
Mein Kind Liselotte	11
Marian bedankt	14
Nieuws van KBO Schoorl	14
Kleurrijk Vrouwengilde	15
Vieringen in Bergen	15
Belangrijke adressen	16

Oproep

Voor de redactie van Van de Duinvoet zoeken we versterking. We vergaderen 10 keer per jaar. Als u interesse heeft, kunt u mailen naar:

redactie-duinvoet@parochieschoorl.nl

of bellen naar Gerrie Masteling, tel. 5092906.



Vieringen 27 januari t/m 28 februari 2018

zaterdag 27 januari	19.00 uur	4 ^e zondag door het jaar Eucharistieviering m.m.v. Convocamus Voorganger: pater Diego Pildain
woensdag 31 januari	10.00 uur	Midweekviering Eucharistieviering
zaterdag 3 februari	19.00 uur	5 ^e zondag door het jaar Eucharistieviering m.m.v. Convocamus Voorganger: pater Tristán Peréz
woensdag 7 februari	10.00 uur	Midweekviering Eucharistieviering met samenzang
zaterdag 10 februari	19.00 uur	6 ^e zondag door het jaar Eucharistieviering m.m.v. Cantor Voorganger: pastoor Franklin Brigitha
woensdag 14 februari	10.00 uur	Aswoensdag, Midweekviering, Eucharistieviering m.m.v. Convocamus
zaterdag 17 februari	19.00 uur	1 ^e zondag veertigdagentijd Eucharistieviering m.m.v. Re-member Voorganger: pastor Anton Overmars
woensdag 21 februari	10.00 uur	Midweekviering Eucharistieviering m.m.v. cantor
zaterdag 24 februari	19.00 uur	2 ^{de} zondag veertigdagen tijd Eucharistieviering m.m.v. Convocamus Voorganger: pastor Anton Overmars
woensdag 28 februari	10.00 uur	Midweekviering Eucharistieviering

Kostersdiensten:

Dick Borst	zaterdag 27 januari en zaterdag 24 februari
Thea Pinkse (in overleg met Dick Borst)	woensdag 31 januari en 7, 14, 21 en 28 februari
Gerard Meereboer	zaterdag 10 februari
Ineke Schotten	zaterdag 3 en 17 februari



27 januari t/m 28 februari 2018

zaterdag 27 januari	ter nagedachtenis van zijn sterfdag Aad van Dulmen, voor alle parochianen, overleden ouders Tesselaar-Suijkerbuijk, Jeannette Out-Dorresteijn, in liefdevolle herinnering aan Alma Kersten, Annie de Waard-Druijven, Siem de Wit
woensdag 31 januari	in liefdevolle herinnering aan Ali Bakker-Zut
zaterdag 3 februari	Johannes Roskam en Maria Divera Roskam-de Haan, Johannes Dapper en Maria Dapper, Johanna Maria Borst, Gert Louter, voor onze overleden ouders en grootouders Cor en Bep Schouten-Kuilboer
woensdag 7 februari	voor onze overleden ouders en grootouders Cor en Bep Schouten-Kuilboer
zaterdag 10 februari	voor Jacques en Nel van Koningsbruggen, overleden ouders Jan en Bets Hoogeboom-Louter, Jeannette Out-Dorresteijn, in liefdevolle herinnering Innocenzo Zubani, in liefdevolle herinnering aan Jan en Jo Pronk en zoon Gerrit, voor ons KBO en voor de leden die zijn overleden
woensdag 14 februari	in liefdevolle herinnering aan Ali Bakker-Zut
zaterdag 17 februari	voor Carel en Marc Frumau, Ursula Koortens en overleden familie, Theodorus en Engelina Meereboer-Keijzer, Willem Wittebrood, in dankbare herinnering aan Garry Borst en Lyda Borst-Leek
woensdag 21 februari	uit dankbaarheid voor een verjaardag
zaterdag 24 februari	voor alle parochianen, overleden ouders Koortens-de Waard, Jeannette Out-Dorresteijn, in liefdevolle herinnering aan Alma Kersten, Annie de Waard-Druijven,

Opbrengst collecte: 18 november 2017 t/m 10 januari 2018

Collecte: 1.518,15 Kaarsen: € 162,95

De deurcollecte voor de Adventsactie heeft een bedrag van € 191,95 opgebracht. Hartelijk dank voor jullie bijdrage.

Repetitie koren:

Convocamuskoor	maandagavond	aanvang 19.45 uur
Chantous	donderdagavond	aanvang 19.30 uur
Re-member	vrijdagavond	aanvang 19.30 uur

Familieberichten

Overleden

20 december 2017 dhr. Jaap Stoop 81 jaar

In memoriam Bep Kaag-Hoek

Bep werd geboren op 14 februari 1929 in De Rijp. Zij was de 4e van de 5 kinderen Hoek. Zij had 1 zus en 3 broers. Toen zij een jaar of 7 was verhuisde het gezin naar Castricum waar haar moeder een kruideniers winkeltje runde en haar vader werkte op de meelfabriek in de Wormer. Na de lagere school ging zij naar kostschool in Bergen en daarna naar de Kweek-school. Via Iet van der Linden leerde zij Kees kennen en in 1959 trouwden zij. Na eerst in Groet te hebben gewoond, waar hun 4 kinderen werden geboren, verhuisden zij in 1969 naar de Heereweg in Catrijp.

Haar eerste baan was als kleuterjuf aan het Verdronkenoord in Alkmaar. Toen de kinderen kwamen stopte ze met werken. Maar de vraag of ze hoofd wilde worden op de St Jozefkleuterschool kwam als geroepen gezien de gezondheid van haar man Kees. In 1985 werd ze gevraagd als directeur voor de nieuw te vormen St. Adelbertus basisschool in Alkmaar. In 1990 ging ze vervroegd met pensioen. Ze heeft nog 7 jaar samen met Kees kunnen genieten, toen hij in 1997 overleed.

Bep deed veel vrijwilligerswerk, zowel tijdens haar werk als na haar pensionering. Veel heeft ze gedaan voor de parochie, lectrice, PVP, diensten in de kapel, avondwakes etc. Ook bezocht ze vanuit de kerk eenzame of zieke parochianen. Voorlezen in Hoogduinen en zo is er nog veel meer.

Ook genoot ze volop van haar kinderen en kleinkinderen. En heeft ze een aantal reizen gemaakt naar haar zoon en zijn gezin in New Zealand.

In april 2013 verhuisde Bep naar Magnushof. Haar gezondheid liet het niet meer toe zelfstandig te wonen in haar eigen huis. Ze heeft daar nog 3 ½ jaar naar alle tevredenheid gewoond en waar zij op 6 november in alle rust is overleden.



Familie Kaag

In memoriam Ali Bakker-Zut

Mam is geboren op 30 januari 1929 in Groet.

Als oudste van 9 kinderen. Haar ouders Theodorus Zut en Adriana Roozendaal hadden een boerenbedrijf. In haar jeugd zijn ze verschillende keren verhuisd van Groet naar Ursem naar Heiloo en daarna Egmond a/d Hoef. Als oudste van het gezin hielp ze haar moeder mee. Als ze het over haar jeugd had vertelde ze altijd dat ze koeien ging melken.



Mam volgde de naaischool en werd coupeuse ze was goed in haar vak en ging bij vele families langs om o.a. verstelwerk te doen. Zo ook bij tante Nel in Camperduin. Daar heeft ze pap ontmoet. Ze kregen verkering 8 jaar lang. In 1957 trouwden ze en gingen wonen en werken in de bakkerij bij haar schoonouders. Hier heeft ze zich 100% voor ingezet. Het werd een hard werkend leven. In 1961 werd ik geboren. En ik heb een fijne jeugd gehad. Ouders die het druk hadden maar ze waren er altijd. Zondag kwam er vaak visite of we gingen op familie bezoek, wandelen of fietsen en zomers vissen in de Hargervaart. Mam was heel gastvrij de deur stond altijd open bij haar. Ook was er de zorg voor oma Bakker haar schoonmoeder. Dit heeft ze als vanzelfsprekend gedaan dat was heel bijzonder. Mijn moeder was iemand die nooit klaagde. Ze was met alles tevreden. Ze vroeg nooit iets voor zichzelf. Geen ruzies of boze woorden. Ze was een heel tevreden mens. En pap was haar steun en toeverlaat. Ze vulden elkaar goed aan.

Ik trouwde met Ron en ging wonen in Groet. Als Ron en ik op vakantie gingen schreef ze een brief en deze ontvingen wij dan op ons vakantieadres bv. in Spanje. Mijn ouders gingen zelf eerst in Nederland op vakantie daarna hebben ze ook Rijn reizen gemaakt, maar ook met Piet en Agaath in de auto naar zuid Frankrijk. Maar ook zelf vliegen naar Spanje. Wij zijn ook een keer mee geweest. Ze genoot hiervan. Op 62 jarige leeftijd ging mam met pensioen en verhuisde naar de Partijsstraat in Groet. Daar heeft ze nog vele mooie jaren doorgemaakt en kreeg mam de rust na een leven van hard werken. Ze kreeg twee kleinkinderen Nick en Jody. De tomatensoep en gehaktballen van oma waren favoriet. Ze waren graag bij oma. Ook nodigde ze als verrassing Sinterlaas en Zwarte Piet uit en had zelf de grootste binnenpret omdat pap niet wist wie Sinterkaas was n.l. zijn eigen broer Piet.

Nadat mam viel en voor de eerste keer haar heup brak begon je te merken dat haar geheugen haar soms in de steek ging laten. Ze werd steeds stiller. Ook heeft mam een kleine hersenbloeding gehad en werd het steeds moeilijker om zelfstan-

dig te functioneren. Wat was het fijn dat mam en pap in 2012 kort voor de jaarwisseling samen naar Hoog Duinen konden waar ze beide de zorg konden krijgen die voor hun beide zo noodzakelijk was. Dit is nu vier en een half jaar geleden. Mam ging geestelijk achteruit waardoor wij haar steeds een beetje meer kwijt raakten. Je was blij met pap, de rollen draaiden om en hij zorgde nu voor jou. Een lekker appeltje of een beschuitje met aardbeien waar je zo veel van hield. Pap was altijd aan je zij. De ziekte Alzheimer nam steeds meer bezit van je. Ron en ik verhuisden naar jullie huis aan de Patrijsstraat 5. Wat was het jammer dat je je niets meer van je oude huis kon herinneren. Ook werd er een achterkleinkind geboren Boaz maar of je dit begrepen heb dat weet ik niet. Je had het goed in Hoog Duinen deze vier en een half jaar. Je klauterde meerdere keren na een kort ziekbed er weer boven op. Jullie 60 jarige bruiloft in januari hebben jullie beleefd maar kon helaas niet groots gevierd worden om gezondheidsredenen. Helaas lag je de laatste weken op bed door een kleine long-ontsteking maar je klauterde hiervan niet meer op. Het was op het ging niet meer. Wij zijn dankbaar dat we mam zo vele jaren bij ons mochten hebben. We hebben op een mooie en waardige manier afscheid genomen. In het bijzijn van pap, Ron en mijzelf ben je op zaterdag 19 augustus 2017

's nachts om half drie vredig ingeslapen.

Ada Maubach-Bakker

In memoriam Pater Stoop

De familie Stoop laat u hierbij weten dat hun broer, zwager en oom Pater Kees (Jeroen) Stoop op zaterdag 23 december 2017 in zijn slaap is overleden op de hoge leeftijd van bijna 93 jaar. Pater Stoop was gedurende 50 jaar met hart en ziel betrokken bij de Daya's in Kalimantan-Indonesië. In 2007 is hij definitief teruggekeerd naar Nederland naar het klooster in Haastrecht. In 2012 moest hij om gezondheidsredenen ver-



huizen naar Woon- en Zorgcentrum de Wulverhorst in Oudewater waar hij heeft gewoond tot zijn overlijden. Op 30 december 2017 namen de familie, medebroeders en vele betrokkenen afscheid tijdens een sfeervolle dienst in de parochiekerk in Molenhoek (Mook). Dat hij moge rusten in vrede

In memoriam Alma Kersten

Alma werd in 1949 geboren in de Amsterdamse wijk 'De Pijp'. Haar moeder woonde in bij haar oma; een vader heeft zij nooit gekend. Moeder Martha stierf toen Alma negen jaar oud was. Er brak toen een moeilijke tijd aan. Oma nam de zorg voor haar kleindochter op zich en om rond te kunnen komen moest zij als schoonmaakster gaan werken. Alma was 'een sleutelkind' geworden en zocht in die tijd houtjes op straat om de kachel te stoken. Dat heeft haar geleerd om zuinig te zijn en goed met geld om te kunnen gaan.

Na de lagere school ging Alma naar de nijverheidsschool om coupeuse te worden. Dat was niet écht haar ambitie maar dat ging zo in die tijd. Na een baan als coupeuse en later als verkoopster in een bakkerswinkel, kwam zij in 1969 op de administratie van Pianohandel Bender terecht, waar ik als leerling pianostemmer kwam werken. We kregen verkering, trouwden in 1974 en gingen in Schoorl wonen.

In 1976 werd onze eerste zoon, Vincent, geboren. Alma stopte met werken om zich geheel aan het moederschap te wijden. Onze zoon, Paul, werd ruim twee jaar later geboren. Alma stak ál haar liefde, energie en tijd in onze beide jongens, die hun jeugd als een warm bad hebben ervaren.

Alma was perfectionistisch en eiste veel van zichzelf. Zij was spontaan, recht door zee, open en eerlijk. Zij was oprecht betrokken bij de mensen met wie zij omging, kon goed luisteren en had een goed geheugen. Met haar Amsterdamse humor en no-nonsens houding kwam zij soms met verrassende probleem-oplossingen, ook voor mijn werk.

Op 38-jarige leeftijd werd zij geopereerd aan eierstokkanker. Die ziekte heeft de laatste 30 jaar van haar leven een grote rol gespeeld. Buiten de vele operaties en ontzagwekkende hoeveelheid chemokuren die zij heeft ondergaan, was er de voortdurende druk, angst en onzekerheid, die zij alleen maar de baas kon door te doen alsof zij níet ziek was. Dat lukte natuurlijk maar voor een deel.

Zij was heel trots op onze kinderen en beide schoondochters. De komst van onze vijf kleinkinderen voelde als een bonus en bracht haar heel veel levensgeluk. Oma was zij met heel haar hart!

Lieve Alma, je bent nu verlost van angsten en van pijn. Je hebt ons zóveel liefde gegeven. Rust nu maar zacht...

Joost Kersten



Het kerkhof gaat met zijn tijd mee

Sinds kort is ons kerkhof uitgebreid met een nieuw gedeelte om as van overledenen in een zogenaamd tuingraf te begraven. Het is een klein beetje te vergelijken met een natuurbegraafplaats zoals er al een aantal in ons land zijn.

Het is gecreëerd aan de linkerkant bij het opgaan vanuit de kerk gezien naar het kerkhof direct achter de haag tot aan het bankje bij het rode mijnenpad.

Het is inmiddels al een mooi stukje kerkhof geworden, beplant met allerlei bloemen en kleine struiken.

Wat zijn de mogelijkheden

In een tuingraf kan de as van een overledene na crematie in een stroozak of los worden bijgezet. Dit kan zowel een open als gesloten bijzetting zijn. Een open bijzetting in een koker en een gesloten bijzetting in de open grond tussen de planten. Na verloop van tijd zal de stroozak vergaan en de as volledig worden opgenomen in de aarde. Het begraven van een urn is hier niet toegestaan. Urnen kunnen worden geplaatst in de urnenmuur of urnengraf (op dit moment niet beschikbaar). De plaats van een tuingraf wordt door de familie in overleg met het parochiebestuur (de beheerder) in dit gedeelte bepaald.

De open tuingraven bestaan al dan niet uit een geplaatste tegel op een halve diepte met daarop een verticaal ingegraven pvc-koker van een halve meter, welke wordt geleverd door de parochie. De pvc-koker wordt afgesloten door bijv. een tegel met tekst of een gemonteerd koperen gedenkplaatje op de tegel of een kei, welke door de rechthebbende (familie) wordt aangeleverd. Bij een gesloten bijzetting wordt geen gebruik gemaakt van een koker. De afmeting van de te plaatsen afdekplaat is 40 x 40 cm hetgeen ongeveer overeenkomt met de maat van de afsluitplaat van een urngraf.

Registratie

Registratie vindt plaats door het parochiebestuur (de beheerder).

De beheerder van het kerkhof of zijn vervanger zal altijd bij de bijzetting aanwezig zijn. Genoemde tuingraven kunnen worden gehuurd voor 5 (minimaal), 10, 15 of 20 jaar. Een eventuele verlenging op aanvraag door de rechthebbende of familie. Het parochiebestuur zal geen actie ondernemen bij het verstrijken van de termijn waarvoor de tuingrafrechten zijn betaald.

Kosten en onderhoud

Voor het onderhoud van een tuingraf wordt hetzelfde bedrag in rekening gebracht als bij ander soort graven. De onderhoudskosten van een graf zijn momenteel 150 euro voor 10 jaar. Dit is 75 euro voor de eerste 5 jaar en 15 euro voor ieder volgend jaar. De grafrechten van een tuingraf zijn vast gesteld op 225 euro voor de eerste 5 jaar en 45 euro voor ieder volgend jaar.

Openen en sluiten van een tuingraf kost 50 euro. Een eventuele 2^e bijzetting kan uiteraard plaatsvinden door al dan niet een tweede koker naast de eerste te plaatsen. Vervolgens kan het tuingraf door dezelfde tegel worden afgesloten met een eventueel aangepaste tekst. De graf- en onderhoudskosten van de begraafplaats worden mede bepaald door wat er voor de eerste bijzetting is betaald.

Een bloemetje of plantje kan er uiteraard te allen tijde worden bijgezet. In het nieuw gecreëerde stukje kerkhof komt geen pad. Het blijft zo natuurlijk mogelijk. De tuinploeg verzorgt dit deel van het kerkhof in zijn geheel, dit in tegenstelling tot het onderhoud van de overige graven. Er is een mogelijkheid om een plaats te reserveren door een recht aan te gaan. Na beëindiging van de overeenkomst zal de tegel door het parochiebestuur na datum worden verwijderd en vernietigd, tenzij de rechthebbende heeft aangegeven de tegel terug te willen hebben, of nog een verlenging wil aangaan.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Henk van den Oord, tel: 072-5093150 en op de website van onze parochie www.parochieschoorl.nl.

Kerstkaartenverkoop

De drukte van de feestdagen is weer voorbij en daarmee ook de verkoop van kerstkaarten. Een paar zussen van mij vinden het leuk om te helpen bij het maken van kaarten. We hebben er samen +/- 500 gemaakt. Behalve in onze kerk hebben we ook vier keer in de kerk in Kudelstaart verkocht en een keer op onze familie-reünie. Daardoor is het een prachtig bedrag geworden, namelijk € 851,- voor het ziekenhuis in Nigeria, 'Hospital Helping Hands'. Mijn zwager heeft het resultaat gemaild naar dokter Dare. Hij was er heel ontroerd door en mailde gelijk terug. Hij vroeg iedereen te bedanken zowel makers als kopers. Ook ik wil iedereen bedanken voor het kopen van kerst-, condoleance- of verjaardagskaarten. Als u tussentijds kaarten zou willen kopen, vraagt u het mij gerust.

Met vriendelijke groet, Thea Pinkse

Een jeugdherinnering aan tante Aaltje

CATRIJP, zomer 1949. Zo 'n zeven jaar moet ik zijn geweest, dat we met ons gezin vanuit Hilversum, VIER weken lang op strandvakantie gingen naar zee. Vader, Moeder, twee oudere zusjes en twee jongere broertjes. Vader was handelsagent en had vast en zeker connecties in deze duinstreek voor het verkrijgen van een tijdelijk vakantiehuis. Nu ik hier anno 2017 nog maar net woon, vertelde ik dit aan een van mijn zussen, haalden we gelijk wat herinneringen op en vertelde zij: "Weet je wel hoe onze vader dat deed.....?" Die belde gewoon aan bij de pastorie van de streek die hij mooi vond, (moest wel RK zijn) stelde zich voor, vroeg naar mijnheer Pastoor, sprak 'm aan en VOILÁ ! Het werd bijna de gehele woning van Aaltje Scheltus, zeg maar "Tante Aaltje", want zo sta ik bekend en óók als het kruidenvrouwtje. Dus het huis met inpandig terras en die "eeuwige" indiaan die ergens vorig jaar is weggehaald. In 1949 was links voorstaand nog een weilandje en naar achteren keek je op de huidige N9 en heette de plaats, in mijn herinnering tot op de dag van vandaag, CATRIJP. Tante Aaltje bivakkeerde zo'n beetje in alleen de voorkamer, naar ik denk, inclusief divan en lampet stel. 's Morgens rond koffietijd vertrok ze richting pastorie met in ONZE herinnering, het koken van de middagmaaltijd voor mijnheer Pastoor. In ons geheugen een aardige mevrouw.

Laat ik nou in 1970 trouwen in Akersloot, verhuizen naar Wieringen en mijn leven lang met enige regelmaat dat huis van Aaltje Scheltus passeren en steeds met die aardige herinnering én het voormalige kerkgebouw en WÉÉR die indiaan, totdat er een nieuwe kerk stond en nú zelfs een gecombineerde..... Mijn lieve Akerslootse vrouw is in 2015 overleden en trof ik bij toeval vorig jaar, een nieuwe partner die óp Groet woont. Wij wandelden laatst, achter langs het kerkhof, liepen er belangstellend op en troffen er o.a., een mijnheer waaraan ik vroeg: "Kent U ook het graf van Tante Aaltje..... ? Eertijds huishoudster van mijnheer Pastoor....?" "JAZEKER ! Aaltje én Mijnheer Pastoor liggen minzaam naast elkaar. Ik sprak met Jan Bijl, parochiaan en op dát moment behulpzaam bij het mooi maken van een vriendengraf. Een heel verhaal en als je dan ziet hoe dingen bij elkaar komen? Jan Bijl heeft een HEERNEEF, een geestelijke die ooit Pastoor op Wieringen was en die o.a., binnenkort, in een herinneringsboekje op Hippo wordt herdacht vanwege het 150 jarig bestaan van de RK Kerk aldaar. En omdat ik betrokken ben bij dat 150 jaar herdenken, ligt het hele dossier van Pastoor Bijl, HEERNEEF geboren te Schoorl, nu tijdelijk bij ons óp Groet. Oh ja, hebben Jan en ik ook nog allerlei gemeenschappelijke kennissen, collegae en komt zelfs m'n eigen dochter nog in het stuk voor. Een leuk en warm welkom als je op Groet komt te wonen.

Cornelis van Leeuwen

Mein Kind Liselotte



Het is begonnen met een artikeltje in Van de Duinvoet van mei 2015. Er werd toen door de tuinploeg gevraagd of iemand iets meer kon vertellen over “Mein Kind Liselotte” die op ons kerkhof begraven ligt. Er kwam een reactie van Piet Stoop. Hij wist hier meer over. Enige tijd later kwam Elly van den Oord Wil Janssen tegen op de Hondsbossche zeedijk. Zij raakten met elkaar aan de praat en Elly vroeg Wil of hij de historie van Mein Kind Liselotte wilde uitzoeken. Daar werd spontaan ja op gezegd.

Wil heeft het zich niet gemakkelijk gemaakt. Met heel veel energie is hij in de historie van Liselotte gedoken en heeft hij haar korte leven grotendeels kunnen reconstrueren. Samen met Piet Stoop heeft hij het regionaal archief in Alkmaar bezocht en aldaar belangrijke informatie gevonden over Liselotte. De uren achter zijn computer zijn niet meer te tellen.

Liselotte Brintzer was een joods meisje en is op 26 juni 1921 geboren te Hamburg. Zij was de dochter van een vermogende Joodse koopmansfamilie. Door de dreigende Jodenvervolging in Duitsland vluchtte zij in 1938 naar Nederland en kwam terecht op de internationale Quakersschool welke gevestigd was in kasteel Eerde te Ommen. Zij was toen 17 jaar. Deze school was een opvangplek voor Duits-Joodse vluchtelingen. Zij woonde intern en volgde aldaar een landbouwkundige opleiding. De leerlingen dachten een veilig onderkomen te hebben gevonden in het kasteel Eerde. Maar hun dromen werden zeer wreed verstoord door een Duitse inval. Voor 14 leerlingen eindigde hun leven in de concentratiekampen Auschwitz, Sobibor en Mauthausen.



Op aanraden van haar leraar Wolfgang Frommel (□ 08-07-1902 + 13-12-1986) was zij net voor de fatale inval gevlucht en ondergedoken in Bergen aan de Voert. Zij woonde toen in een zomerhuis van de familie Honing. Toen het aldaar tijdelijk ook gevaarlijk was heeft zij eveneens enige tijd ondergedoken gezeten in een huis aan de Guurtjeslaan in Bergen.

Toen de Duitsers in Bergen aan Zee begonnen met de bouw van de Atlantic wal was zij in Bergen ook niet langer veilig en is ondergedoken in Amsterdam aan de Heeregracht 401. Dit was bij de kunstenaars (schilderes / glazenier) mevrouw Gisèle d’Ailly van Waterschoot van der Gracht.

(□ 11-09-1912 + 27-05-2013) Hier heeft zij samen met nog een aantal joodse onderduikers tot het einde van oorlog ondergedoken gezeten. Aan Wolfgang Frommel en zijn vrienden heeft zij het uiteindelijk te danken de oorlog te hebben overleefd.

Het grootste deel van de Tweede Wereldoorlog, vanaf midden 1942 heeft zij de schuilnaam Liselotte von Gandesheim (een minder Joods klinkende naam) aangenomen. Liselotte heeft ook nog een onderduikadres in Hilversum gehad. Blijkbaar was ze nog in staat om te reizen met haar vervalste identiteit.

Na de oorlog is ze in augustus 1945 op vakantie geweest in Groet en logeerde in de boerderij bij de familie Stoop op wat nu camping Eldorado is. Op dinsdag 7 augustus, het was een mooie warme zomerse dag, ging zij met haar vriend Wolfgang Frommel haar vroegere leraar, zwemmen in de zee bij Camperduin. Tijdens dit zwemmen is zij jammerlijk verdronken. Heel tragisch allemaal, als je als joods meisje de oorlog hebt overleefd en dan een paar maanden later zo afschuwelijk op de jonge leeftijd van nog maar 24 jaar alsnog aan je einde komt. Pieter Stoop, de vader van Piet heeft haar met zijn paard en wagen van het strand opgehaald. Zij werd opgebaard in het tuinhuisje achter de pastorie van onze kerk. Aangifte van haar overlijden is gedaan door de dorpsveldwachter Theunis Vegter.

Op vrijdag 10 augustus hebben haar vrienden Liselotte begraven op ons kerkhof en wel het stukje kerkhof dat niet was gewijd. Zij moest in de ongewijde aarde worden begraven daar ze niet katholiek was. Dat was nog zo in die tijd, maar dit kan nooit de bedoeling zijn geweest van onze Lieve Heer.

Vermoedelijk heeft men niet tijdig contact kunnen krijgen met haar ouders en is uiteindelijk besloten om haar hier in Catrijp te begraven.

Deze tragische gebeurtenis heeft zich inmiddels dus ruim 72 jaar geleden in Schoorl afgespeeld.

Zoals gezegd heeft zij de laatste jaren van de oorlog deels ondergedoken gezeten in Amsterdam bij mevrouw Gisèle d'Ailly van Waterschoot van der Gracht. Zij heeft voor haar hulp aan joodse onderduikers in 1998 de Yad Vashem onderscheiding gekregen.

Na de oorlog bleven de onderduikers bij haar wonen. Het was ook vlak na de oorlog dat de stichting Castrum Peregrini werd opgericht. Deze Latijnse naam, die "Burcht van de Pelgrim" betekent was de schuilnaam van haar woning aan de

Heeregracht 401 tijdens de 2^e wereldoorlog. Genoemde stichting draait op twee grote giften van de kunstenares zelf en Selina Pierson en zet zich in voor kunstenaars. Het is deze stichting die de grafrechten voor Liselotte tot op de dag van vandaag betaalt.

Bovenstaand relaas heeft de tuinploeg in een boeiende lezing met veel historische foto's gehoord van Wil op vrijdag 1 december tijdens de koffiepauze. We mogen best zeggen dat Wil een beetje een 2^e Maarten van Rossum is en dan met name over Schoorlse historische gebeurtenissen.

Wil heel erg bedankt voor het vele zoekwerk om achter de identiteit van Liselotte Brinitzer te komen.

Namens de gehele tuinploeg

Jan Bijl

naschrift

Woensdag 6 december hebben Gerard Meereboer en ik een bezoek gebracht aan het grachtenpand Herengracht 401 van de stichting Castrum Peregrini te Amsterdam. De heer Frans Damman van genoemde stichting heeft ons een korte rondleiding gegeven in de vertrekken, alwaar de onderduikers samen met mevrouw Gisèle gedurende de oorlogsjaren hebben gewoond. Wij hebben hier o.a. de piano zien staan waarin men zich kon verstoppen. Mevr. Gisèle betrok de bovenste etage van dit pand in 1940. De inrichting hiervan is thans nog exact zoals het was in 1940. Heel apart om te zien. Het gaf ons heel sterk het "Anne Frank / Achterhuis" gevoel.

De onderduikers hebben tijdens de oorlog een zo normaal mogelijk huishouden gevoerd. Ze kregen opdrachten om te tekenen, te vertalen, te dichten, te schrijven en te schilderen. Om hen vrijheid in het hoofd te laten ervaren in tijden dat ze zaten opgesloten.

De heer Damman stuurde mij later een mailtje met het bericht dat er twee keer een razzia is geweest in Castrum Peregrini. De eerste keer wist één van de onderduikers zich tijdig te verstoppen in de piano. De andere in een ruimte boven in de kast, liggende onder de vloer. De 2^e keer kropen ze echt door het oog van de naald. Ze zijn niet op tijd in hun onderduikplaatsen en iedereen moet hun vervalste identiteitsbewijs laten zien.

Na zeer indringend te hebben ingesproken op de dienstdoende officier door zowel Gisèle en Wolfgang Frommel besluiten de soldaten uiteindelijk het huis te verlaten. De dienstdoende officier geeft een sterke hint mee aan de verantwoordelijke Gisèle en Frommel "De volgende keer zorgen dat die papieren beter in orde zijn" en gaat eveneens weg. Nooit is opgehelderd wat de dienstdoende officier deed besluiten te vertrekken en het geheel verder onge-

moeid te laten. Wat zullen het een spannende en zeer angstige momenten en jaren voor de onderduikers zijn geweest.

Een begeleid bezoek aan het Huis Gisèle Herengracht 401 Amsterdam is alleen op afspraak mogelijk door een e-mail te sturen naar mail@castrumperegrini.nl Groepen tot max. 12 personen 10 euro pp. Het is echt een aanrader.

Marian, bedankt

Binnenkort verhuizen Marian en Gerard Blom naar Warmenhuizen. De reden dat Marian haar functie beëindigt als secretaresse van de locatieraad. Voor de samenwerking als personele unie van Schoorl met Bergen was zij ook lid van het toenmalige parochiebestuur. “ Ik denk dat ik in totaal een jaar of tien secretaresse ben geweest, ik weet het eigenlijk niet meer precies, maar zoveel werk was het nooit hoor”. Aldus de bescheiden Marian, die hiermee voorbij gaat aan het vele vrijwilligerswerk dat zij voor onze parochie heeft gedaan! Naast de taak waarvoor zij in het bestuur werkzaam was verrichtte zij n.l. meerdere hand- en span-diensten. En van dit soort mensen moeten wij het wel hebben! Fantastisch Marian, bedankt voor je inzet, we zullen je missen. Niet alleen als notulist maar vooral ook van je positieve, mondelinge inbreng in de vergaderingen heeft de parochie profijt gehad! Nogmaals bedankt en uiteraard een voorspoedig leven in je nieuwe omgeving, Warmenhuizen.

Ja en dan komt natuurlijk de onvermijdelijke vraag.....Is er onder een van onze parochianen iemand die zich kan vinden in de nu vrijgekomen functie? Wij zullen blij zijn met uw aanmelding welke u kunt richten aan ons secretariaat!

Namens de locatieraad, Hans Kersten

Nieuws van KBO Schoorl

Op vrijdag 9 februari 2018 is er een voorlichtingsmiddag over financiën voor particulieren. Thema 's die onder meer besproken zullen gaan worden zijn: erfrecht, financiering bij langdurige zorg, geld lenen aan familie, of schenken al dan niet op papier. Deze middag wordt geleid door Jos Beers, hij heeft een zelfstandig administratie en advies bureau in Alkmaar. De toegang is gratis voor de leden van de KBO, men mag een introducee meenemen.

Dit vindt plaats in de ontmoetingsruimte van de Joannes de Doperkerk om 14.00 uur. U kunt zich opgeven bij het secretariaat van KBO Schoorl, Elly van den Oord, tel. 072 5093150, email: h.vandenoord@quicknet.nl

Kleurrijk Vrouwengilde Schoorl

Donderdag 25 januari 2018

De Blinkerd aanvang 20.00 uur

Reformhuis Tuitjenhorn

Vanavond komt mevrouw Elène Wijkhuisen vertellen over haar winkel, het Reformhuis Tuitjenhorn, de producten die zij daar verkoopt en wat dat zoal voor onze gezondheid kan betekenen. Al jong heeft zij gewerkt in de biologisch dynamische groentewinkel van haar grootouders. Later is zij drogist geworden en kan daarvoor de klanten, door haar jarenlange ervaring, uitgebreid adviseren. Ze wilde dat graag in Tuitjenhorn zelf proberen neer te zetten en is dus voor zichzelf begonnen. Zij komt daar heel enthousiast over vertellen.



RK Parochie Petrus en Paulus/Benedictus te Bergen

Vieringen in de Petrus en Pauluskerk, Dorpsstraat 20, Bergen

Vrijdag 26 januari, 19.00 uur Eucharistieviering (vanaf 18.00 uur
aanbedding, 18.30 uur: Rozenkrans bidden).

Voorganger: Pater Tristán Pérez.

Zondag 28 januari, 10.00 uur vierde zondag door het jaar
Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: Pastoor Bernhard Dijkman

Reguliere vieringen:

Zondag 10.00 uur, Eucharistieviering NIEUWE AANVANGSTIJD

Vrijdag 19.00 uur, Eucharistieviering (dagkapel)

De eerste donderdag van de maand is er om 10.45 uur een eucharistieviering in verzorginghuis "De Marke", Saenehof.

Op het gebied van volksdevotie wordt het volgende aangeboden:

Op de vrijdag is er voorafgaand aan de H. Mis van 19.00 uur vanaf 18.00 uur aanbedding met gelegenheid tot biecht en om 18.30 uur rozenkransgebed.

In de Veertigdagentijd is er iedere vrijdag om 15.00 uur de overweging van de Kruisweg.



Belangrijke adressen

R.K. Parochie H. Joannes de Doper

Website: www.parochieschoorl.nl

Bankrekeningnummer::

NL 05 RABO 0146 9008 39

t.n.v. R.K. Parochiebestuur

Contactpersoon

Pastor Anton Overmars

Tel. 06 – 28 96 30 45

E-mail:

pastor.bergen.schoorl@gmail.com

Vieringen in de kerk

Zaterdag 19.00 u, woensdag 10.00 u

Parochiesecretariaat

Heereweg 171, 1871 EE Schoorl

Tel. 072-5091408

Open: dinsdag, woensdag en vrijdag
van 9.00 - 12.00 uur

secretariaat@parochieschoorl.nl

Aanmelden nieuwsbrief digitaal:

secretariaat@parochieschoorl.nl

Bestuur personele unie:

Pastoor Franklin Brigitha, voorzitter

Dick Stoop, vice-voorzitter

Wim Kraakman, penningmeester

Loekie van der Lee, secretaris

Jos Nooij, coördinator Bergen

Hans Kersten, coördinator Schoorl

Locatieraad Schoorl:

Pastor Anton Overmars

Jan Apeldoorn, Hans Kersten,

Clasina Nanne, John Kuin,

Uitvaartverzorging St. Barbara

Website: www.barbara-schoorl.nl

e-mail info@barbara-schoorl.nl

Dag en nacht bereikbaar

Uitvaartleidster mevrouw

L. Rezelman: 06 – 534 27 129

Voor meer info: mw. E. v.d. Oord-
Smit, tel. 072 - 509 3150

Parochiële Caritas Instelling PCI

p/a Parochiesecretariaat 072-5091408

e-mail pci@parochieschoorl.nl

Zie ook de advertentie in dit blad.

